



önskar genom styrelsen alla medlemmar

God Jul
och
Gott Nytt År

Släktföreningen Tunberg

Styrelsen består av följande ledamöter

Ordförande	Åke Abrahamsson	Marka	0515.726042
V. Ordförande	Kjell Åke Filipsson	Falköping	0515.640515
Sekreterare	Birgitta Renström	Skövde	0500.418200
Kassör	Urban Azelius	Ulricehamn	0321.25139
Övriga	Marianne Grindeskog	Leaby	0515.37063
	Ann-Britt Johansson	Falköping	0515.18023
	Ingrid Johansson	Skörstorp	0515.32160
	Arne Emanuelsson	Vårgårda	0322.625005
	Gösta Wilhelmsson	Trädet	0515.51248
	Lennart Sandin	Herrljunga	070.2182596
	Margareta Andersson	Torbjörntorp	0515.31383
	Fleming Torstensson	Falköping	0515.33353

Ett år har gått.....

Ett viktigt år kan man säga. Mycket har hänt i vår förening – inte minst att vår mångårige ordförande Arne har valt att träda tillbaka. Arne kommer dock att finnas kvar i styrelsen samt fortsätta som vår oöverträffade researrangör. Vi har haft en släktträff som var mycket lyckad, även om vi kunde ha varit några fler. För att råda bot på detta har styrelsen beslutat att det året när vi arrangerar vår släktträff kommer det inte ut någon julhälsning julen innan utan det blir i stället en sommarhälsning som innehåller inbjudan till släktträff. Mycket närmare i tiden och lättare att komma ihåg. Detta aktualiserar även en annan sak att komma ihåg; för varje ny generation blir slakten allt bredare och det blir allt viktigare att informera i första hand Ingrid om att nya Tunbergare har fötts, om inte detta sker kommer det att bli väldigt stora svårigheter med att se hur slakten utvecklas framöver. Lika viktigt är det förstås att se till att dessa nya Tunbergare blir medlemmar i vår förening.

En God Jul och ett Gott Nytt år önskas alla i vår stora släktförening!

SOMMARRESAN 2011

Dalahästar, konstsmide, textiltryck..... Det var mycket vi fick se och lära mer om på årets resa till Dalarna.

Som vanligt gynnades vi av vackert väder och vi bodde bra på hotell i vackra Mora. Dagarna präglades av intressanta besök hos hantverkare och på museer samt rundturer i landskapet.

Redan i Värmland, närmare bestämt i Lesjöfors, gjorde vi vårt första museibesök. Där speglas brukets och samhällets mer än 300-åriga historia och där finns hur mycket som helst att se. Det som dröjer kvar i minnet är lägenhetsinteriörerna från 40- och 50-talen samt TV-rummet från 60-talet, där man kunde slå sig ner och titta på Hylands hörna.

I Siljansfors besökte vi ett skogsmuseum, där vi gick en slinga i skogen. Här visas skogsbruk från olika tidsepoker, kolarkoja och tjärdal mm. I två utställningshallar såg vi skogsbrukets utveckling under 100 år. Mycket nostalgi för oss som växte upp på landet under 40- och 50-talen!

Man kan väl inte resa i Dalarna utan att besöka något ställe där man gör dalahästar. I Nusnäs fick vi följa tillverkningen från början till slut. Numera doppar man hästarna i den färg de ska ha innan man handmålar mönstret. Titta under "hovarna" på din dalahäst hemma. Har den ingen färg där under, så är den handmålad och mer värdefull! Guiderna i Nusnäs var mycket underhållande och vi fick många glada skratt.

Ännu ett fantastiskt hantverk är konstsmidet hos Käck & Hedbys Smide i Leksand. Deras mest kända produkt är "Tuppstaken" som har anor från 1600-talet. I smedjan används fortfarande originalutrustningen från 1920. Vi fick se smederna i full gång med sitt arbete och vi beundrade deras alster, såsom ljusstakar, vindflöjlar gravkors och mycket mera.

I Västanvik utanför Leksand finns Jobs handtryckta textilier. Det var fascinerande att se hur man lade på färg efter färg på det stormönstrade och färgglada tyget, som låg sträckt i jättelånga ramar. I butiken intill tryckeriet kunde vi sedan handla tyg i metervera, lampskärmar, väskor, brickor och mycket annat. Fantastiska mönster och färger, en upplevelse att se!

I Avesta gjorde vi två museibesök, väldigt olika varandra. På Myntmuseet blev vi guidade bland guld-, silver- och kopparmynt. Här visas hela Sveriges mynthistoria från vikingatid fram till idag. Störst intryck gjorde förstås 10-dalermynnet i koppar från 1600-talet, som är världens största mynt. Det väger hela 19,7 kg!

Det andra besöket var på Carl Jularbo Museum. Dragspelskungen har ägnats ett museum i Gamla Byn i Avesta. Vår engagerade guide berättade om Calles liv från fattig gårdfarihandlarson till ett liv i lyx. Museet bestod av tre rum: Ett kök, uppbyggt som det var i Calles föräldrahem, ett rum med en lövad dansbana och ett rum med bilder, skivor och annat intressant material från hans liv. Vid dansbanan fick vi sitta ner och njuta av levande dragspelsmusik och sång. Det var nog mer än en tunbergare som hade Avestaforsens brus och andra glada låtar i huvudet när vi gick därifrån.

Som vanligt hade vår reseledare Arne hittat en massa trevliga och vackra platser där vi drack kaffe och lunchade. Ibland stannade vi vid någon fin utsikt och intog s k bussfika. En förmiddag blev vi guidade på Dalhalla, den storslagna och fantastiskt vackra utescenen i ett kalkbrott.

Sist, men inte minst, är ju ”grejen” med tunbergsresorna den sociala gemenskapen, såväl i bussen som vid middagen på kvällarna och samkvämet med allsång och prat om vart vi ska resa nästa år. Du som läser detta och inte har varit med på någon resa, kom med nästa år till Öland!

Mailadresser

För att nå fler av våra medlemmar på ett enklare sätt behöver vi din mailadress. Skicka ett mail – du behöver inte skriva något – till Urban Azelius urban.azelius@telia.com så är den saken ordnad.

Släktböcker

Den andra och tredje släktboken finns för omgående leverans . Den andra kostar 250 kronor och den tredje 180 kronor. Porto tillkommer Vårt bankgiro är 5655-5329 men det enklaste är att ringa kassören Urban Azelius tfn 0321 25139 eller mailadress enligt ovan.

Hela vårt kapital består av lagret av släktböcker så försäljningen av dessa är jätteviktigt för att vår verksamhet skall gå runt//åke

Två systrar - två bröder

Hilda och Jenny, barn till Lars-Johan och Anna-Caisa Larsson, Brismene. De fick elva barn, men endast fyra nådde vuxen ålder. Läs mer om detta i första släktboken "Ett levnadsöde" sid 442.

En familj, som blev hårt drabbad av sorg.

Hilda, född 1878 och Jenny född 1880 växte upp till två fina och starka flickor. Sedan kom två bröder in i bilden. Hilda träffade Karl Johansson, Stommen, Börstig. De gifte sig 27 dec 1901 och fick elva barn. En flicka dog vid 1-års ålder i lunginflammation. Hilda dog 1929 endast 51 år gammal. Hilda och Karl blev mina morföräldrar. Med tio barn och alla barnbarn blev vi en stor släkt.

Eivor berättar om sin mormor Jenny. Hon var antagligen och hälsade på sin syster Hilda och så blev hon och Karls bror Oskar kära i varandra. De gifte sig 27 juli 1906. Karl och Oskar bedrev då hälftenbruk på gården Stommen, Döve. Jenny och Oskar fick tre barn tillsammans. Morfar Oskar fick lunginflammation och dog endast 32 år gammal. Detta hände innan mor Märta föddes.

Jenny flyttade då hem till sina föräldrar i Brismene med sina tre barn. Hon hade det inte lätt. Det fanns ju inga bidrag på den tiden. För att försörja sig och barnen fick Jenny gå på dagsverken i gårdarna och hjälpa till med arbete både ute och inne. När hon kom hem fick hon ta hand om barnen och hjälpa till på gården därhemma. Men Jenny var frisk, stark, duktig och kunde arbeta bra, så hon klagade aldrig, så ibland kunde det bli kafferep med grannarna och kalas med närmsta släkten.

När så föräldrarna dog flyttade Jenny till sin syster Christina och hennes man Gottfrid Karlsson, Skattegården Jäla. Christina var äldst av systrarna född 1869. De hade en pojke.

För Jenny blev det åter dagsverken på gårdarna. Då fick äldste sonen följa med och hjälpa till att arbeta. Men så blev syster Christina sjuk och sängliggande. Jenny fick då sköta henne hemma en lång tid. Jenny blev 84 år. Hon ramlade på gårdsplanen i Skattegården och dog. Detta är skrivet i samarbete med Eivor Berglund och Arne Emanuelsson



Gunnar, Agni, Märta, Jenny och Kristina i Skattegården Jäla 1925-29
Bilden har ställts till förfogande av Ann-Marie Ulweman, Dalum.

- 0 -

Föreningen trettioårsjubileum och årsmöte 2011



Det var många som besökte bokbordet för att köpa våra släktböcker.

Den fjärde september hölls föreningens årsmöte i Kinnarpshallen hos Kinnarps AB. Samtidigt med detta hade vi kallat till släktmöte på vanligt vis, denna gång även för att fira att vår förening fyller trettio år. Man skall inte ägna sig åt eget beröm men risken får tas så här efter trettio år; Tunbergsläkten är kartlagd och redovisad i tre släktböcker och antalet medlemmar har ökat hela tiden och det viktigaste av allt – gemenskapen är varm och innerlig vilket känns gott och tryggt. Vi har i dag 860 medlemmar och cirka 10 000 namn registrerade. Vi var lite drygt nittio personer på släktmötet, men det kunde förvisso ha varit fler.

Man känner igen sig om man deltar i våra släktmöten, lunch, årsmöte, underhållning, som denna gång utgjordes av Ted Rosvall som berättade om sina släktingar i Baku i södra Ryssland.

Vi fick dessutom njuta av skön musik framförd av Amina Johansson och Martin Thor, våra "egna" musikanter Yngve Johansson och Håkan Silvander inte att förglömma. Det hela avslutas med kaffe och tårta. Det fanns mycket tid till att bara umgås på, precis så som det skall vara.

Som vi brukar av tradition, delade vi ut en Nalle till vår yngste medlem som var Arvid Thor, född i maj 2011. Vi överlämnar i samma tradition även blommor till våra äldsta. Med oss fanns Ellen Johansson från Vårgårda, 96 år. Hon är dock inte äldst i föreningen; Alice Wilhelmson från Ryninga, Trädet fyller hundra i år, så gör även Hanna Brismé från Horred. Tunbergarna är av gott virke!

Årsmötet inleddes med att Arne Emanuelsson gjorde en återblick över de gångna trettio åren. Han konstaterade bland annat att föreningen haft endast två ordföranden under dessa år; Tommy Thour under de första femton åren och Arne Emanuelsson under de senare.

Birgitta Renström läste upp valda delar av det första protokollet och därefter läste Margareta Thor samma dikt av Jönn som Sven Andersson – Sven i Lofsgår'n – läste på det första släktmötet som hölls. Den nya styrelsens utseende framgår av den andra sidan i julhälsningen.

Det finns förvisso mycket och många som vid ett sådant här tillfälle bör omnämnas för stora insatser inom föreningen men jag vill ändå särskild framhålla Ingrid Johansson och hennes stora forskarinsats för att hålla ordning och reda i vårt stora personregister. //Åke A

Viktigt

En sak som varit på tal en tid är det faktum att den första boken är slutsåld. Hur vi skall göra för att den även i fortsättningen skall vara tillgänglig för nya Tunbergare har diskuterats och olika tillvägagångssätt har kommit upp på bordet för att därefter förkastas. Den metod som vi slutgiltigt väljer är att kopiera alla textsidor i A 4 format och att föra samman bilderna till särskilda bildsidor som fogas in i textmassan på någorlunda rätt ställe, allt samlat i en snygg pärm. Att trycka en ny upplaga på vanligt vis är inte ekonomiskt möjligt. Priset på en sådan pärmupplaga blir ungefär 250 kronor. //Åke A.

Sommarresan 2012

Resan går till Småland och en heldag på Öland den 31 juli - den 2 aug. Detta är nya intressanta resmål, som vi inte besökt tidigare på de resor jag planerat. Vårt första mål är Husqvarna fabriksmuseum, som visar 300 år av fabriksens utveckling. I Vimmerby rar vi uppleva Astrid Lindgrens födelsehem Näs, samt den nya utställningspaviljongen. Vi besöker Döderhultsmuseet i Oskarshamn. Vårt mål är Kalmar, där vi ska bo två nätter. Andra dagen ägnar vi helt åt Öland. Vi åker till Södra udden, sedan östra sidan uppåt till Borgholm. Vi kommer att besöka Långe Jan, Eketorps Borg, Lerkaka kvarnby, Himmelsberga radby, Borgholms slottsruin och Solliden.

Dag tre innan vi lämnar Kalmar besöker vi Kalmar slott och Domkyrkan. Därefter åker vi till glasriket. Sedan får vi också uppleva Lessebo finpappersbruk. Vi avslutar resan på Byarums Hembygdsgård. Jag reserverar mig för förändringar.

Ett fastställt reseprogram är klart att sändas ut i slutet av januari 2012. Resan ger möjlighet att även gå på i Mullsjö och Jönköping. Har du inte varit med på våra trevliga resor, ring så sänder vi program. Ring Arne på te1.0322 - 625005.

-